

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Je hoeft niet alles te doen wat anderen van je willen**

“Je hoeft niet alles op te pakken wat anderen van jou willen. Je moet het voor een stukje zelf willen en afwegen: ‘kan ik dat, wil ik dat, is het goed voor mij?’ Als het niet goed is, doe het niet, laat het aan anderen over.

Zet je nooit zo in dat je alles opneemt wat ook maar enigszins aan jou gevraagd wordt; dit is niet nodig. Weet dat je in de goedheid van je eigen hart een onderscheid kan maken, zowel in de mensen als in de dingen, en dat je dit mag doen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”  
(uit hoofdstuk 8: ‘Een eerlijke weg’) © Mayil.com